

YERYÜZÜ NOTLARI

Hakan Albayrak

ABD'de Üçüncü Parti Atağı

Pat Buchanan, 1992 yılındaki başkanlık seçimlerine bağımsız aday olarak katılan ve Yahudi lobisinin iktidarına son vereceği vaadiyle yüzde 16 civarında oy toplayan Ross Perot'un kurduğu Reform Partisi'nin başkan adayı ilan edildi.

Siyonizm karşıtı olduğu, Yahudi lobilerine cephe aldığı ve ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'na girmesini eleştirdiği için "Nazi" damgası yiyen eski Cumhuriyetçi Buchanan, "Amerika'nın Amerikalılara iade edilmesini" savunuyor.

Hedefleri arasında İran, Irak ve Libya ambargolarının kaldırılması da var.

Edward Said'den İsrail'e: Yürrütüüü!

Filistin kökenli Amerikalı edebiyat profesörü, filozof, müzik eleştirmeni ve yurtsever aktivist Edward Said, Lübnan-İsrail sınırındaki Fatma Kapısı'nda Siyonist rejime ait bir gözetleme kulesini taşlarken 'yakalandı'.

Eylem sırasında batılı bir gazeteci tarafından fotoğrafı çekilen Said, Ha'aretz gazetesinden Ari Shavit'in "İsrail ordusu çekildikten sonra böyle bir şey yapmanın ne alemi var?" yolundaki bir sorusuna şu cevabı verdi:

22 yıllık bir işgalden sonra topraklarımızdan çekilen İsrail ordusuna 'Yürrütüüü! Ve bir daha sakın buralarda görünme' diye sesleniyoruz. Bayram havası var. Sihatli bir anarşi, zafer sarhoşluğu... Hayatımda -ve Fatma Kapısı'ndaki diğer insanların hayatlarında- ilk kez biz kazandık. BİZ kazandık. (Ha'aretz, 18. 08. 2000).

Asker Başka, Savaşçı Başka

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Kafkasya bölge temsilcisi General Viktor Kazantsev, çatışmalara son vermek amacıyla Çeçenistan devlet başkanı

Aslan Mashadov'la diyalog kurduklarını açıkladı ve ekledi: "Ordu savaştan bıktı artık."

Bir 'siyasi gözlemci' (bu fakir) Kazantsev'in açıklamasını değerlendirirken şöyle dedi:

Ruslar asker, Çeçenler savaşçı. Askerler savaşçılarla uzun süre savaşamazlar. Ölümlerin çoğalması askerleri yılgınlığa sevk ederken savaşçıların azmini kamçıları. Rus ordusu Çeçenistan'dan çekilecektir.

"Dinler Diyalogu"na Sancak'tan Eleştiri

Sancak İslâm Birliği Başkanı Muammer Zukorlıç, Saraybosna'daki 4. Avrasya İslâm Şurası'nda yaptığı konuşmasında "dinler arası diyalog" gayretlerini şöylece değerlendirdi:

Dikkat edin: Diyalog talebi hep zayıf olan taraftan geliyor. Zayıf olan taraf böyle bir talepte bulunma gereğini duyduğuna göre, ortada bir adaletsizlik var. Güçlülerin adaletle hükmettiği yerlerde diyaloga gerek duyulmaz. Öte yandan, eğer güçlülerin adalet diye bir derdi yoksa, diyalog talebi beyhudedir.

Medeniyete Selam

Fransa'da yaşayan Lübnanlı Hıristiyan yazar Amin Maalouf'un son kitabı "Ölümcül Kimlikler"den bir iktibas:

Eğer atalarım, Müslümanlar tarafından fethedilen bir ülkede Hıristiyan olmak yerine, Hıristiyanlar tarafından fethedilen bir ülkede Müslüman olsalardı, onların inançlarını koruyarak on dört yüzyıl köy ve kentlerde yaşamaya devam edebileceklerini sanmıyorum. (*Ölümcül Kimlikler/Amin Maalouf/Çev: Aysel Bora/Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000*)