

BİR YILLIK REFAHYOL İKTİDARINDA REFAH'IN KARNESİ

YAKUP KAMALI

Demokrasiyle idare olunan, en azından demokratik kuralların geçerli olduğu varsayılan ülkelerin belirgin özelliği, rejim içerisinde çeşitli görüşleri temsil eden siyasi partilerin varlığını içine sindirmesidir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye, demokratik kuralların geçerli olduğu varsayılan ülkeler grubuna dahil edilebilir. Çünkü pratikte olmasa bile parti etrafında toplanabileceği realitesi, sözde var olmasına rağmen gerçekte hiçbir zaman tanınmamıştır. Her konuda olduğu gibi siyasal örgütlenme konusunda da resmi ideoloji, bu örgütlenmenin sınırını oluşturmuştur. Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü üzerindeki bu ağır kayıtlamalar karşısında, mevcut siyasi partiler, söylemek istediklerini -deyim yerindeyse- zurnanın deliğiyle anlatmak zorunda kalmaktadırlar. Söylenenler, malum güç odaklarının bam teline dokunuyorsa, politika yapmak hemen hemen tümüyle imkansız hale gelmektedir. Egemen güçlerin bombardımanı altında siyaset yapmaya çalışan ve devamlı olarak bu güçlerin saldırılarıyla boğuşmak zorunda olan Refah Partisi, bu zorluğu yaşayan tek parti konumundadır.

Sistem açısından, nasıl ki hizmetli bir bayanın başörtülü olması herhangi bir tehlike oluşturmazken, üniversiteli bir bayanın başörtüsü büyük bir tehlike oluşturuyorsa, Refah Partisinin marjinal olarak muhalefette olması egemen güçler için bir tehlike oluşturmazken, aynı partinin iktidara oynaması büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Seçimlerden en büyük parti olarak çıkmasına rağmen, iktidar olmasının nasıl ve ne tür oyunlarla engellenmeye çalışıldığı herkesin gözü önünde cerayan etmiş bir vakiydir. Ancak demokrasinin varlık sebebi olarak kabul edilen siyasi partilerin amacı iktidar olmak, iktidar olduktan sonra da kendini seçen kişilere deklare ettiği politikasını uygulamaya koymaktır. Refah Partisi de demokratik kurallar çerçevesinde seçimlere girmiş kendi program ve politikasını halka anlatmış, büyük oranda da kabul görerek en büyük parti konumuna gelmiştir. Normal demokratik prosedür içinde bu partinin iktidar olup söz verdiği politikalarını uygulaması gerekir. Ancak, halkın verdiği yetki malum çevrelerce gasp

edilmiş, "demokrasi geleş" tersine çevrilerek "demoklesin kılıcı" niteliğine bürünmüş ve Refah Partisinin iktidar hakkı engellenmiştir.

Refah Partisine bir yıllık iktidar ruhsatı verilmesi, yukarıda belirtilen gerçeęi deęiştirmez. Çünkü Refah Partisine tanınan bu şans, Refah Partisinin iktidar olması için deęil, enkaz haline gelmiş ekonominin altında ezilip gitmesini seyretmiştir. Peki turnaklarıyla kazıyarak elde ettięi bu iktidar şansını Refah Partisi ne derecede deęerlendirebilmiştir?

Bu sorunun cevabını vermek pek kolay olmamakla birlikte, yinede Refah Yol hükümetinin artı ve eksilerini ortaya koymak suretiyle belki bir kanıya varmak mümkün olabilecektir. Bunu yaparken, dönemin konjektürel şartlarını da göz önünde bulundurmak gerekir. (Konuyu sınırlamak açısından Refah Yol iktidarı deęerlendirirken sadece Refah kanadı ele alınacaktır.)

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Refah Yol hükümeti "ne Musa'yı ne İsa'yı" memnun edebilmiştir. Gerçekten de, muhalif olanlar bir yana, taban da memnun edilememiştir. Bu memnuniyetsizlik, Refah sempatzanı veya hiç deęilse tarafsız yazarlarca da sıkça dile getirilmiştir. Ancak bu eleştirilerin bir çoğunun da haklı olduğunu söylemek pek mümkün görülmemektedir. Zira bu tür deęerlendirmelerin bir bölümü, aşırı ve realiteden uzak beklentilerin gerçekleşmemesinden ileri gelmektedir.

Refah Partisinin, beklentileri tam olarak karşılayamamasının pek çok haklı nedeni olduğu gibi, hatadan kaynaklanan ve mazereti olmayan nedenler de bulunmaktadır. Burada önemli, olan, artı ve eksilerinin daha ağır bastığı, başka bir deyişle iktidar olmakla neyi kaybedip neyi kazandığının ortaya konulmasıdır. Bunu belirlemek için de siyasi parti olmanın gereklerini ve zamanın şartlarını iyi deęerlendirmek gerekir.

Bilindięi gibi 95 genel seçimlerinden en büyük parti olarak Refah Partisi çıkmıştır. Buna rağmen "bir kısım medya" ve dięer egemen güçler, Cumhurbaşkanı etkilemek için hemen Refah Partisinin meşruyetini tartışmaya açmışlardır. Böylece Refah Partisine iktidarı vermemesinin ilk sinyalleri verilmiştir. Bu nedenledir ki, ANAP ile kurulma aşamasına gelen hükümet son anda engellenmiştir. Baskılar sonucu zoraki olarak kurulan Ana Yol koalisyonun kısa süreli oluşu, büyük ölçüde her iki partinin de merkez sağın patronluęuna soyunmaları ve bu nedenle birbirini yok etmeye çalışmalarından ileri gelmiştir. Dolayısıyla Refah için bir fırsat Refah için bir fırsat daha doğmuştur. Malum çevrelerin akla hayale gelmeyen senaryolar üretmesine karşın, zor da olsa Refah Yol koalisyonu kurulabilmiştir.

Refah Partisi, iktidar olmanın bedelini daha koalisyonun kurulması aşamasında ödemeye başlamıştır. Bakanlık dağılımının büyük ortak aleyhine oluşu, birçok önemli bakanlığın küçük ortaęa verilmesi bunu açıkça göster-

mektedir. Refah Partisi niçin tavizkar tutum sergilemiştir? Acaba uzun süredir iktidardan uzak kalmanın psikozuna mı kapılmıştır? Yoksa sadece sayın Erbakan'ı Başbakan yapabilmek için mi böyle davranılmıştır?

Başbakan makamının değişikliğini de içeren bu koalisyonun kurulmasında az da olsa yukarıdaki etkenler rol oynamış olabilir. Ancak asıl etken, Anti-Refah güçlere rağmen Refahın iktidar olabileceğini göstermekti. "Refah, seçimle işbaşına geldiktene sonra bir daha iktidarı terk etmez" iddialarını sürekli gündemde tutan bu çevrelere karşı da, böyle olmadığını göstermek gerekmiştir.

Refah Partisi, kendi tabanını tutabilmek için de bunu yapmak zorundaydı. Yoksa, iktidar olamadıktan sonra en büyük parti olmanın, hatta meclis çoğunluğunun elde etmenin fazlaca bir anlamı olmazdı. Seçmen, oy verdiği partinin iktidar olmasını istemektedir. Zaten demokratik sistemde siyasal partilerin amacı da iktidar olmak değil midir? Eğer Refah Partisi bu şansını zorlayarak iktidar olmasaydı, kendisine oy veren seçmen, iktidar şansı olan ve kendi düşüncesine biraz daha yakın görünen başka partiler arayacaktı. Diğer taraftan, ülkenin yarından fazla nüfusunu oluşturan illerin Belediye Başkanları Refahlı idi. Ancak geçmiş hükümetler, bu belediyelere hak ettiği yardımları yapmadıkları gibi, her türlü engellemelere başvurarak onların başarılarını düşürmek istiyorlardı. Oysa Refah Partisinin genel seçimlerde sağladığı başarı, büyük oranda belediyelerin başarısından ileri gelmekteydi. Dolayısıyla Refahlı belediyeler üzerindeki bu ambargonun kaldırılması için iktidar olmak gerekiyordu. Refah Partisinin iktidar olmaya zorlayan başka bir neden de, savunduğu fikirlerin doğruluğunu bir nebze de olsa halka gösterebilmektir.

Bu şartlar ve zorlamalar altında iktidar olan Refah Partisi, gerçekten amacına ulaşabilmiş midir? Bu soruyu olumlu cevap verebilmek ne yazık ki çok zordur. Çünkü olumlu cevap verebilmek için, alınan sonuçların tümüne yakınının olumlu olması gerekir.

Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki, Refah Partisi daha bakanlık dağılımında dezavantajlı duruma düşmüştür. Öte yandan kendine düşen bakanlıkların kısmi azamisinde de başarılı sonuçlar alamamıştır. Büyük ölçüde bakan seçimindeki isabetsizlikten kaynaklandığı kabul edilen bu başarısızlık, neredeyse kendi tabanını infiale sürüklemiştir. İş üretme ve proje geliştirmede yetersiz kaldığı noktada eleştirilen bu bakanlıkların, personel atama konusunda da pasif kalmaları, kendi bürokratlarını da gücendirmiştir. "Refah kadrolaşıyor" iddialarına karşılık, Başbakanın "ben daha kendi müsteşarımı bile atamadım" savunması, bu bakanlıklara da emsal oluşturduğu söylentilerine yol açmıştır. Bir noktada, iktidarın prestijini sağ-

layan valiler kararnamesi ıkarılamamıř, emniyet mdrleri ve diđer bakanlıkların il mdrleri atanamamıř, bu da Refahlı belediyelerin iřini zorlařtırdıđı gibi tabanın da tepkisine neden olmuřtur. Yine, beř yz dolayında atama kararnamesinin koalisyon ortađı tarafından imzalanmaması da bařka bir sorunu oluřturmuřtur.

Bařka bir eleřtiri noktası da, 28 Őubat kararlarıyla ilgili olarak takınılan tutumdur. Bir ok kiři, bu dnemde, Bařbakanın sert davranması, dolayısıyla insiyatifi elinde tutması, hatta yumruđunu masaya vurması gerektiđi řeklinde eleřtirilerde bulunmuřlardır. Bazıları ise "bu tarihten sonra iktidarı bırakmalıydı" grřn savunmuřlardır.

Tm bu eleřtirilerde haklılık payının olmadıđını sylemek mmkn deđildir. Ne var ki, yapılan eleřtirilerin byk bir blmnn, tek taraftan bakılarak yapıldıđı grlmektedir. Hatta bir takım eksiklikler bulmak niyeti n plana ıktıđından, yapılan bazı eleřtirilerde zorlama bile hissedilmektedir. Oysa hatalar grlp, dođrular ve yararlar gz ardı edilirse, yapılan tenkitlerin de objektif olduđu sylenemez.

Gerekten de Refah iktidarının, yukarıda zikredilen eksileri yanında artılarının da olduđunu belirtek gerekir. Her Őeyden nce, mslmanların da iktidar olabilecekleri, eksikliklerine rađmen bir Őeyler yapılabilecekleri gsterilmiřtir. Hatta yetersiz sayıda olmalarına rađmen atanan personelin diđerlerinden daha iyi grev yapabilecekleri grlmřtr. Nitekim iktidarın ilk altı ayında, tm olumsuzluklara karřın ekonomi hızla dzelmeye bařlamıřtır. Aynı řekilde toplumun kanını emen smr odaklarının hortumları kesilmiř ve katrilyonlar retime ynlendirilmiřtir. Yine kamuda grlen talan ve saltanat sona erdilerek, byk oranda tasarruf yapılmıřtır. Haber verme grevinin dıřında her Őeyi sltenen kartelci ve saldırgan medyanın, halkın sırtından sađladıđı vurgunlara son verilmiřtir. Zaten byle olduđu iindir ki, hkmetin yıkılmasına karar verilerek dđmeye basılmıřtır.

28 Őubat kararlarıyla birlikte geliřen malum olaylar, aslında, hkmeti asli grevinden uzak tutmak iin ortaya konulan bilili senaryolardı. Bilindiđi gibi bundan sonra da hkmet, suni gndemle meřgul edilerek gerek grevinden uzak kalmıřtır. Bylece bařta ekonomi olmak zere bir takım olumsuzluklar grlmeye bařlamıř, koalisyon ortađına verilen gz dađının da etkisiyle iřler tamamen durma noktasına gelmiřtir. Birok kiřinin de belirttiđi gibi, bu sırada hkmetten ekilinmiř olsaydı acaba daha iyi olmaz mıydı?

İlk bakıřta bu dřnce dođru gibi grlse de, bir takım mahzurlarının da olduđu gzden uzak tutulmamalıdır. Her Őeden nce "hkmetten kamıř" durumuna dřlecekti. te yandan tm olumsuzluklara rađmen bir-

şeyler yapılmak için iktidar olunmuştu. Demokratik dışı dayatmalara boyun eğmek, buyurun siz hükümet olun anlamına gelecekti. Ayrıca, aynı anda hükümetten çekilmiş olsaydı Ana Sol-D hükümetinin malum icraatları altı ay öncesinden başlamış olacaktı. Sömürü odakları altı ay daha fazla milleti sömürecekti. Hepsinden önemlisi, Refah kurmaylarının kafasında; bugün yapılmakta olan zulümleri, iktidarda kalmak suretiyle engelleme düşüncesi yatmaktaydı. Bu düşüncelerle iktidarda kalmayı yeğleyen Refah Partisi, başta kendini destekleyenler olmak üzere çoğu kesimi memnun edemedi. Bu yüzden de şiddetli eleştirilere muhatap oldu.

Gerçekten de Refah Partisinin iktidar döneminde, birçok noktalardan eleştiriye açıktır. Eleştiri muhataplarının da bu eleştirilerden gerekli dersleri çıkarmaları gerekir. Çünkü eleştiri, iyi niyetle ve yapıcı nitelikte olduğu müddetçe, muhatapların bundan memnuniyet almaları gerekir. Kim olursa olsun fertlerin yaptıkları işlerdeki hataları görmeleri, "meslek körlüğü" nedeniyle pek mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla hataları görmenin en iyi ve ucuz yolu yapıcı eleştirilerdir. Refah kurmaylarının da, bu eleştirilerden faydalanıp gereğini yapmaları hayati bir önem taşımaktadır. Örneğin; haklı olarak kabul edilebilecek eleştirilerden birisi, Refah Partisinin iktidar döneminde seçmenini ihmal ettiği görüşüdür. Bilindiği gibi Refah tabanını diğer parti tabanlarından ayıran karakteristik özelliği, menfaatten çok ideallerin ön plana çıkmasıdır. En zor dönemlerde bile hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bu kitle, partinin kitleleşme süreciyle birlikte eski aksiyonunu yitirmiş bulunmamaktadır. Büyümenin getirdiği olumsuzlukların başında, bu itici, fedakar ve samimi insanların kaybedilmesi gelmektedir. Herkesin köşe bucak kaçtığı dönemlerde bu partiyi omuzlayan kişiler, bugün geri planlara itilmiş görünmektedirler. Zira Refahın büyüüp geliştiğini gören tüccar zihniyetli kişiler, maddi gücünü ve çevresini kullanarak ön saflara geçmişlerdir. Refah yönetiminin, bu konuyu acilen çözmesi ve seçmenin sesine kulak vererek gerçek tabanıyla barışması gerekmektedir.

Refah Partisi hakkında dile getirilen yapıcı eleştirilerin yanında, zaman zaman dozajın kaçırıldığı, vurmak yerine öldürmenin yeğlediği, hatanın yanında doğrunun da sorgulandığı görülmektedir. Hatta iyi niyet kuralları aşılıp, yıpratma amacıyla hareket edildiği de görülmektedir. Kanımca, haklı eleştiride bulunma hakkı mahfuz kalmak şartıyla, tüm güçlerin Refah üzerine yüklendiği bir zamanda, en azından ona köstek olmamak gerekir. Ne gariptir ki malum çevreler, laikliği yok edeceğinden bahisle ona saldırırken, müslüman çevreler de ele geçen fırsatı değerlendirmediği için eleştirmişlerdir. Eleştirilerin aynı doğrultuda olmaması da başka bir handikabı oluşturmuştur. Kimileri, yukarıda da belirtildiği gibi daha cesur ve atak

davranılması gerektiğini savunurlarken, bazıları da daha temkinli hareket edilmesi gerektiğini, hatta bazı tavizler verilmesinin yararlı olacağını belirtmişlerdir. Dolayısıyla eleştirilerin tümünün haklı olduğu kabul edilse bile, yine de herkesin isteği yerine getirilmiş olmayacaktır. Kaldı ki bazıları daha baştan husumetini göstermekten çekinmemişlerdir. Tüm parti liderlerini devlet büyüğü ve saygı duyulması gereken zatlar olarak tanımlayıp, sayın Erbakanla hiçbir bağlantısının ve kalbi yakınlığının bulunmadığını açıkça söyleyen efendiler çıkmıştır. Bu şekilde baştan ön yargılı olanların yaptığı eleştiriler nasıl yapıcı olabilir?

Tekrarlamak gerekirse, Refah Partisi, iktidarda kaldığı süre içinde beklentilere cevap verememiştir. Bunun inkârı, gerçekleri görmemek olur. Ancak bu beklentilere cevap verememiş nedenlerinin de iyi değerlendirilmesi gerekir. Ev sahibinin kusur ve hataları sayılırken, hırsızın suçsuz olduğu sonucuna varmamak gerekir. Yine Refah partisi sorgulanırken, diğer partilere tanınan hoşgörü ve esneklik ona da tanınmalıdır. En azından, diğerlerinden belli noktalarda da uzunca bir süredir iktidardan uzak kalmasından, bu yüzden de siyasi ve bürokratik kadro haklı eleştirilere kulak tıkamamalı, gereğini yerine getirme hususunda çaba göstermelidirler. Aksi takdirde, iktidar döneminde baş gösteren huzursuzluklar dalga dalga büyüyecek ve bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödeyecektir.