

## DÖNÜM NOKTASI OLAN SEÇİM

SALİH ERTUNGA

Kılavuzu medya olmanın hali ortada. Görünen köy kılavuz istemedi ve RP 27 Mart seçimlerinin galibi olarak ortaya çıktı. 27 Mart yerel seçimlerinin en büyük özelliği katılımın yüzde 90'ların üzerinde seyretmesi oldu. Havanın güzelliğine kanıpta pikniğe giden olmadı. Refahlılar ise zaten gitmiyordu. Böylece pikniksiz bir seçim yapıldı ve Türkiye'nin demokrasi tarihinde bir dönüm noktası da aşılmış oldu. Şehirleşme oranının % 65'lere dayandığı günümüz Türkiye'sinde Refah'ın aldığı oyların en temel analizi buradan başlamak durumundadır. İkinci temel nokta ise Güneydoğu'daki tüm olumsuz propagandalara -devlet ve PKK'ya- rağmen çözümün nasıl bir siyasi anlayışta yattığını yöre halkının göstermiş olmasıdır. Velhasıl kelâm bu seçimlerden çıkarılacak olumlu sonuçlarda, aynı zamanda Refah'ın dışarı kalabileceği olumsuzlukları rahatlıkla eleştirebilecek bir konumu bize sağlamış oldu.

1970'lerde toplumsal sahneye çıkmaya başlayan Milli Görüş hareketi 90'lı yıllarda "Adil Düzen" toplum projesini -eksikliklerle mamul olsa da- gündeme getirerek somut projeler üretme niyetini ortaya koymuştur. Ülkedeki İslâmî hareketin parti bazında gerçekleştirmeye çalıştığı genel bir eğilimden söz açıldığında, bu niyetin tarihsel bir önemi olduğunu vurgulamak gerekir. Yaklaşık 30 ilde belediye başkanlıklarını Refah'ın kazanması sözünü ettiğimiz somut proje üretme niyetinin belirginlik kazanacağı bir süreci meydana getirecektir. Kısaca, bir zamanların çocukluk hastalığı kaybolmuş, yerine 40 yaşın olgunluğu gelmek üzeredir. Bu ülkenin topraklarında yerli, kültürümüzün ruhu olan İslâm'a uygun bir hareket gelişmeye devam etmektedir.

### **Sakin Güç**

Sol Türkiye'de böyle bir zafer elde ettiğinde herhalde her yerde büyük bir nümeyiş, şamata yaşanırdı. Fakat Refah'lılar için çok mâkul zafer gösterileri dışında böyle bir şey sözkonusu olmadı. Blöfçü Mesut Yılmaz Fransa'lardan getirdiği reklam uzmanının verdiği direktif doğrultusunda "sakin güç" olmaya çalışıyordu. Belki de Truva atı rolü böyle gerektiriyordu. Oysa "Sakin Güç" âşikâre Refahlılar oldu. Sakin sakin geldiler zafer kazandılar ve sakin sakin yollarına devam ediyorlar Gücün doğası da işte böyle bir şey olsa gerek.

Tam bu noktada iktidar olgusunun siyasal insanı bozucu etkisinin farkında olmak da yine Refah'lıların aklında kalması gereken bir husustur.

### **Siyasal Bir Güç olarak Müslümanlar**

Bu seçim sonuçları bir önemli noktayı teyid etmiştir. Müslümanlar Türkiye'deki siyaset sahnesinin ön saflarındadır. Oranın sadece Refah'la sınırlı olamayacağı yakın bir gelecekte muhtemeldir. Siyasetin motor gücü şimdilik Refah'tır, yakın gelecekte ise ister Refah'ta olsun ister başka bir partide Müslümanlar iktidarı tek başlarına ele alacakları güne hazır olmak durumundadırlar. Çağdaş dünyada demokratik platformların Müslümanların lehine işleyeceği örnekler gittikçe çoğalmaktadır. İran, Cezayir, Sudan, Bosna-Hersek örnekleri daha da olumlu bir çizgiye doğru evrilmektedir. Kaldı ki, küreselleşme diye tabir edilen yeni siyasal düzen gittikçe küreselleşen evrensel sorunların hiç bir zaman altından kalkamayacaktır. Çünkü sorunlar varolan sistemin yapısal sorunlarıdır. Ve sistem bu surette kendi kendini yok etmeye, kemirmeye devam etmektedir. O halde "sakin güç" olarak Müslümanların sadece iktidarı devralacakları güne çok iyi hazırlanmaları, proje üretmeleri gerekmektedir.